

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το προσωπικό ασφαλείας εγκαταστάσεων συνάθροισης κοινού, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένο για ενδεχόμενο εκκένωσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα σε προληπτικούς ελέγχους της ίδιας της εγκατάστασης, που θα πρέπει να καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Σίμος Δρούλιας
Διευθυντής Ανάπτυξης
“Πυρόγνωση” - Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας



Οι γιορτές των Χριστουγέννων έρχονται και περισσότερος κόσμος -όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις- θα συναθροίζεται σε εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, γήπεδα, σινεμά, θέατρα, κλπ. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, αρκετά συχνά, έχει επιπτώσεις και στα θέματα της πυρασφάλειας των ανωτέρω χώρων. Πολλές φορές συστήματα υπολειπομένων, η συγκέντρωση πληθυσμού ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, η διαρρύθμιση των χώρων αλλάζει και δημιουργούνται λαθμενές εντυπώσεις ως προς το ενδεχόμενο εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ανάγκης.

Το προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων αυτών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένο για ενδεχόμενο εκκένωσης της εγκατάστασης και μάλιστα να είναι ειδικά εκπαιδευμένο στον τρόπο διαχείρισης του πληθυσμού σε τέτοια περίπτωση. Η εμπειρία των πυροσβεστών, μέσω διαφόρων άρθρων τους, μας λέει ότι **την περίοδο των εορτών**, λόγω ακριβώς της αυξημένης

συγκέντρωσης πληθυσμού σε τέτοιους χώρους αυξάνονται οι πιθανότητες ατυχήματος (π.χ. πυρκαγιά από αμέλεια). Έτσι είναι πιο επιτακτική η ανάγκη το προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων αυτών να μεριμνά με ιδιαίτερη φροντίδα για την εγρήγορσή του σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο χαρακτηρισμός **«αυξημένη ετοιμότητα»** δεν αρμόζει σε προσωπικό ασφαλείας, διότι έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ετοιμότητα θα πρέπει να εργάζεται συνεχώς. Όμως την περίοδο των εορτών, ίσως είναι η εξαίρεση του κανόνα, αξίζει να τονίζουμε την **«αυξημένη ετοιμότητα»** διότι οτιδήποτε και αν συμβεί θα έχει επίπτωση σε περισσότερους ανθρώπους και θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την έτσι κι αλλιώς έκρυθμη κατάσταση.

Ποιες είναι λοιπόν οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε, ως **προσωπικό ασφαλείας**, ώστε αν όχι να **αποτρέψουμε, να ελαχιστοποιήσουμε** καταστάσεις που θα δημιουργήσουν πρόβλημα και πιθανό πανικό στο συγκεντρωμένο πλήθος;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να **γνωρίζουμε πολύ καλά την εγκατάσταση** στην οποία εργαζόμαστε. Όσο καλύτερα ξέρουμε τον χώρο και την δομή των κτιριακών εγκαταστάσεων, τόσο καλύτερα μπορούμε να μετέχουμε στη διαδικασία ενεργοποίησης των **σχεδίων επέμβασης - εκκένωσης. Οδεύσεις διαφυγής, κλιμακοστάσια και επικίνδυνοι χώροι** είναι βασικά μέρη των κτιριακών εγκαταστάσεων που πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. Επίσης οι υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων θα πρέπει να ελέγχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε οχήματα έκτακτης ανάγκης (αστυνομικά, πυροσβεστικά, οχήματα ΕΚΑΒ, κλπ.).

Τακτικός έλεγχος των οδεύσεων διαφυγής ως προς το πλάτος τους, την αξιοποίησή τους, την προσβασιμότητάς τους, αποφέρει θετικά αποτελέσματα σε ενδεχόμενο εκκένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι οδεύσεις διαφυγής μαζί με τις τελικές εξόδους διαφυγής είναι οι



χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την έξοδο του πληθυσμού εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Τα κλιμακοστάσια **θα πρέπει να είναι εξίσου καθαρά από εμπόδια** (γλάστρες, καθίσματα, εμπορεύματα, κλπ.) και όπου υπάρχουν **πυράντοκες πόρτες**, αυτές θα πρέπει να παραμένουν κλειστές. Ένα πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο εξασφαλίζει περισσότερο από 75% την ασφαλή εκκένωση του πληθυσμού των ορόφων. Ανάλογα με τον αριθμό των κλιμακοστασίων και το σημείο όπου βρίσκονται, επιλέγουμε κάθε φορά το/τα κατάλληλο/α για την εκκένωση, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουμε στους επικίνδυνους χώρους της εγκατάστασης. Μηχανοστάσια, χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων, λεβητοστάσια, μαγειρεία, υποσταθμοί ΔΕΗ, χώροι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χώροι υψηλής τεχνολογίας, κλπ. εί-

ναι μερικοί στους οποίους θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε σε περίπτωση εντοπισμού μη συμβατού αντικειμένου με τους εν λόγω χώρους να ειδοποιούμε άμεσα τις Αρχές.

Όμοια θα πρέπει να ελέγχονται και οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων, προσέχοντας ιδιαίτερα οχήματα που παραμένουν σταθμευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ώστε να μας υποψιάσουν για κάτι.

Το προσωπικό ασφαλείας χώρων συνάθροισης κοινού, θα πρέπει επιπλέον να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στην **καλή συντήρηση και λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας**, για τον εξής απλούστατο λόγο, οτιδήποτε και να συμβεί, σε ποσοστό άνω του 90% θα συνοδεύεται από πυρκαγιά. Η καλή κατάσταση των μέσων με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού, μπορεί να προλάβει και να καταστείλει τυχαία πε-

ριστικά που μπορούν να εξαπλωθούν και να δημιουργήσουν προβλήματα πανικού και ενδεχόμενου τραυματισμού του πληθυσμού. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, εργαλεία πυρόσβεσης, αναπνευστικές συσκευές, φαρμακεία, αντιπυρικές κουβέρτες θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση πρόσβαση στο προσωπικό ασφαλείας. Και μην ξεχνάμε:

Επειδή οι καιροί που ζούμε δεν είναι και οι καλύτεροι απαιτείται:

- ✓ Αυξημένη ετοιμότητα του προσωπικού ασφαλείας
- ✓ Έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων, των οδεύσεων διαφυγής, των κλιμακοστασίων και των επικίνδυνων χώρων
- ✓ Έλεγχος των υπόγειων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων
- ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
- ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας

Τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες ατυχούς περιστατικού, με κίνδυνο ανθρώπινων ζωών, την ευχάριστη σε όλους μας περίοδο των εορτών.

Μην ξεχνάτε επίσης ότι χαρούμενες γιορτές είναι αυτές που κάνουμε όλοι μαζί με τους αγαπημένους μας! Ας μη «λείψει» κανείς!



Εξειδικευμένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον τομέα της Πυρασφάλειας, της Πυροπροστασίας, των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών καθώς και Πρώτων Βοηθειών.

www.pyrognosi.com